

İ
C
L
E
M
L
E
R
İ
B
E
T
T



29 EKİM 2023



DIYAGONÂİ

YASEMİN ADAR · TUĞBA GÜVENÇ · DEMET PARLAK · İNCİ ECE ÖZTÜRK · SINAN ÖREN



ATATÜRK'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkân ve şerait, çok namüsaît bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakruzaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

Mustafa Kemal Atatürk

İMTİYAZ SAHİBİ
Emirhan Alkan

GENEL YAYIN YÖNETMENİ
Emirhan Alkan

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Ömer Çayır

HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAM
iletisim@diyagonal.net

EDİTÖRLER
Elif Naz Özdemir
Berkay Eren Günay
İzzet Emir Töngü
Y.Derin Aktay

YAZARLAR
Alperen Doğru
Altuğ Aktaş
Caner Erişgin
Cem Arber
Mert Güven
Mustafa Ünlü
Ozan Elçi
Özgür Gözüaçık
Dilara Bostaş

TASARIM
WHOSE AGENCY





**YASEMİN
ADAR
YİĞİT**



**İNÇİ ECE
ÖZTÜRK**



**DEMET
PARLAK**



**TUĞBA
GÜVENÇ**

**SİNAN
ÖREN**



**CEM
ARBER**

**YAĞMUR DERİN AKTAY
& DİLARA BOSTAŞ**



YASEMİN ADAR YİĞİT



Umut Özden: Başarılı ve muhteşem bir kariyer var karşımızda. Türkiye’de güreş kategorisinde madalya getiren ilk Türk kadın güreşçi olmanın verdiği gururu yaşıyorken, neler hissediyorsunuz?

ÜLKEMİZDEKİ İLKLER HIÇBİR ZAMAN UNUTULMUYOR

Yasemin Adar: İlk olmayı başardığım için mutlu ve gururluyum. Çünkü biliyorum ki ülkemizde ilkler hiçbir zaman unutulmuyor. Bu sebeple başarılı olmanın benim için önemi ve çok büyük anlamı var. Tarihimizde asla unutulmayacak olmak harika bir duygu...

Umut Özden: Bir dönem gülle atma ile ilgilenmişsiniz. Devam etmeme sebebiniz neydi?

GÜLLEDEN, GÜREŞE GEÇİŞTE NELER YAŞADI?

Yasemin Adar: Güllede başarılı olabilirdim ama Türkiye de ilk 3’e girmek yeterli değildi. Birinci olan kişi sadece uluslararası müsabakalara götürülüyor ve Milli Takım kampına çağırılıyordu. Güreşte ise ilk 3’e giren sporcu Milli takıma gitmeye hak kazanıyor ve Türkiye’de yapılan uluslararası turnuvalarda güreşip, milli sporcu olma ünvanını elde edebiliyor. Bir de bana gülle atmak için biraz zayıf olduğumu ve kilo almam gerektiğini söylediler. O yüzden de gülle ile ilgilenmek istemedim

Umut Özden: Sizi güreşe iten şey neydi? Güreşe geçmenizdeki en büyük ilham kaynağınız kimdi?

Yasemin Adar: Tamamen tesadüf eseri diyebilirim. İlk başladığım dönemlerde gerçekten kadın güreşinden haberim bile yoktu. Güreşi antrenörlerim sayesinde sevmeye başladım. Beni, başarılı olacağımı sürekli söyleyerek etkileniyorlardı, "sen de ileride şampiyon olacaksın" gibi söylemelerle beni alıştırıyorlar ve hırslandırıyorlardı.



HAKKIMI HENTBOLDAN YANA KULLANIRDIM

Umut Özden: Eğer güreş sporunu yapmasaydınız hentboldan mı yolunuza devam ederdiniz, yoksa gülle atmadan mı yolunuza devam ederdiniz? Neden?

Yasemin Adar: Sporun her türüsünü yapardım. Çünkü sporun vermiş olduğu özgüveni ve vücudumuza yapmış olduğumuz yatırımı çok rahat bir şekilde görebiliyorum. Tamamen sağlıklı bir yaşam, kötü alışkanlık yok, dengeli ve düzenli beslenme, planlı-programlı çalışma... bu sebepten her iki branşı da yapabiliirdim ama hakkımı hentboldan yana kullanırdım. Hentbol, biraz daha hareketli ve efor isteyen bir spor çünkü.

Umut Özden: Önümüzde 2024 Paris Yaz Olimpiyatları var. Olimpiyatlarda ismi geçince insanın heyecan dozajı ciddi anlamda artıyor. En son Tokyo'da yapılan olimpiyatlarda ülkemize bronz madalya kazandırmıştın ve göğsümüzü kabartmayı başarmıştın. 2024'teki Olimpiyat Oyunlarına dair bir heyecanınız var mı? Bu kez altın madalya ile dönecek miyiz?





Yasemin Adar: Olimpiyat her sporcunun heyecandan sesini titrettiği ve tüylerin diken diken olduğu bir organizasyon. Düşünün, daha ötesi yok. Sporda en iyilerin bulunduğu bir ortam. Saniyeler ve saliselerin yarıştığı bir atmosfer ve kim daha çok inanıp isteyip çalıştıysa o kişi kazanıyor. Ben güreşe başladığımdan bu yana, 'güreşte sadece ilk olimpiyatlara giden kadın olayım yeter' diye düşünmüştüm. Sonrasında 2016 Rio olimpiyatlarına katıldım ve hedefimi çok küçük tuttuğumu anladım. Bir sonraki hedefim, olimpiyatlarda ilk madalya kazanan kadın olmak oldu. Onu da 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda başardım. Şu anki hedefim ise 2024 Paris'te altın madalya almak!

Umut Özden: Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Ağır Siklet kategorisinde mükemmel bir dominasyonunuz var. Turnuvada en çok madalya kazanan 2 kişiden birisiniz. Bu dominasyonunun devamını görebilecek miyiz?

BU DOMİNASYONUMUZ GELENEKSEL GÜREŞTEN GELİYOR

Yasemin Adar: Biz Türkiye olarak ağır sikletlerde başarılı bir ülkeyiz ve yapımız gereği ağır sikletlerde başarılarımız oldukça fazla. Bence başarılarımız artarak devam edecek. Bu dominasyonumuz, geleneksel güreşimizden geliyor sanırım.

Umut Özden: Güreşe başladığında çevrende sana karşı bir önyargı oluştu mu? Bu baskıları üzerinden atmayı nasıl başardın?

Yasemin Adar: Güreşe başladığımda bu sporu yapamayacağımı, erkek sporu olarak gördükleri için yapmamam gerektiğini söyleyenler oldu. Giydiğim mayoyu eleştirenler, vücudumun erkek vücuduna benzemeye başladığını söyleyenler oldu ama ben bunların hiçbirine aldırış etmedim. Başarılı olduğumda bütün önyargıları unutturacağımı biliyordum, nitekim de öyle oldu.



Umut Özden: Türk kadınlarının sporda daha başarılı olmasını gerçekten çok daha fazla istiyoruz doğrusu. Sence Türk kadın sporculara gereken ilgi veriliyor mu?

Yasemin Adar: Türk Kadınlarımızın sadece sporda değil her alanda başarılı olmasını istiyorum. Maalesef ülkemizde kadın olmak zor. Gereken değeri ve ilgiyi yeterince göremiyoruz ve önemsenmiyoruz.

Umut Özden: Temennimiz 2024 Paris Olimpiyatlarından altın madalya ile dönmek. Olur da altın madalya alırsan bundan sonraki hedefin ne olacak?

Yasemin Adar: Bilmiyorum bunu hiç düşünmedim ama sporun içinde olacağıma emin olabilirsiniz.

Umut Özden: İlerleyen dönemlerde genç sporcuları güreşe kazandırmak için bir güreş okulu açmayı düşünüyor musunuz? Ya da kafanızda antrenörlük gibi bir şey var mı?

ŞİMDİLİK ANTRENÖRLÜĞÜ DÜŞÜNÜYÖRÜM

Yasemin Adar: Antrenör olmak gerçekten çok zor bir iş. Düşünsenize sporcunun her şeyi ile ilgilenmek zorundasınız ve çok sabırlı olmanız gerekiyor. Şimdilik antrenörlüğü düşünmüyorum.

Umut Özden: Kariyerinizdeki en özel galibiyet hangisi?

Yasemin Adar: Tabii ki 2017 Dünya Şampiyonası! Çünkü hem şampiyon olmuşum hem de eşim o zaman evlenme teklifi etmişti.



Umut Özden: İlk galibiyetler her zaman akılda kalıyor ve unutulmuyor. İlk galibiyetinizi aldıktan sonra ötesinin geleceğini düşünmüş müydünüz?

Yasemin Adar: Şampiyon olan bir sporcu, o duyguyu ve hazzı sevinci yaşadığı zaman tekrar tekrar o anı yaşamak istiyor. Bu sebepten tekrar tekrar şampiyon olmak istiyor. Ben de bunu isteyen bir şampiyon olarak tekrar tekrar şampiyon oldum.

Umut Özden: 10 yıl önceki halinizle tekrardan konuşma şansınız olsa ona neler söylemek isterdiniz? Vereceğiniz ilk tavsiye ne/neler olurdu?

Yasemin Adar: "Hedefini her zaman yüksek tut, sakın yoluna devam etmekten vazgeçme. Asıl doğru olan sensin."

Umut Özden: Türkiye'deki güreş sporunun geleceği hakkında neler düşünüyorsunuz? Daha başaracak çok şeyimiz var mı yoksa şu anki yolda yürümeye devam edilecek mi?

Yasemin Adar: Kadın güreşçiler olarak başarmaya devam edeceğiz ve sayımız günden güne artacak. İleride daha çok şampiyon isim ortaya çıkacak.

Umut Özden: Rekabet etmekten en çok keyif aldığın sporcu kimdi?

Yasemin Adar: Ben bütün rakiplerimle rekabet halindeyim aslında. İsim verebileceğim ayrı biri olmadı bu zamana kadar.

Umut Özden: Gençlere verebileceğiniz en güzel tavsiye ne olurdu?

Yasemin Adar: Yolunuza bir sürü engeller çıkacak. Çok büyük sınavlardan geçeceksiniz ama hayalleriniz için mücadele etmeyi ve hayal kurmayı asla bırakmayın.



Umut Özden: İlk galibiyetler her zaman akılda kalıyor ve unutulmuyor. İlk galibiyetinizi aldıktan sonra ötesinin geleceğini düşünmüş müydünüz?

Yasemin Adar: Şampiyon olan bir sporcu, o duyguyu ve hazzı sevinci yaşadığı zaman tekrar tekrar o anı yaşamak istiyor. Bu sebepten tekrar tekrar şampiyon olmak istiyor. Ben de bunu isteyen bir şampiyon olarak tekrar tekrar şampiyon oldum.

Umut Özden: 10 yıl önceki halinizle tekrardan konuşma şansınız olsa ona neler söylemek isterdiniz? Vereceğiniz ilk tavsiye ne/neler olurdu?

Yasemin Adar: "Hedefini her zaman yüksek tut, sakın yoluna devam etmektен vazgeçme. Asıl doğru olan sensin."

Umut Özden: Türkiye'deki güreş sporunun geleceği hakkında neler düşünüyorsunuz? Daha başaracak çok şeyimiz var mı yoksa şu anki yolda yürümeye devam edilecek mi?

Yasemin Adar: Kadın güreşçiler olarak başarmaya devam edeceğiz ve sayımız günden güne artacak. İleride daha çok şampiyon isim ortaya çıkacak.

Umut Özden: Rekabet etmekten en çok keyif aldığınız sporcu kimdi?

Yasemin Adar: Ben bütün rakiplerimle rekabet halindeyim aslında. İsim verebileceğim ayrı biri olmadı bu zamana kadar.

Umut Özden: Gençlere verebileceğiniz en güzel tavsiye ne olurdu?

Yasemin Adar: Yolunuza bir sürü engeller çıkacak. Çok büyük sınavlardan geçeceksiniz ama hayalleriniz için mücadele etmeyi ve hayal kurmayı asla bırakmayın.

Umut Özden: Türkiye'nin güreşte olimpiyatlardaki şansı sizce nasıl olur? İstiklal Marşı'mızı okuyup bayrağımızı en tepeye çekebilecek miyiz?



Yasemin Adar: Olimpiyatlarda en çok madalya kazanan branş güreş. Bunun yanı sıra çok alınan altın madalya da güreş. İnanıyorum ki 2024 Paris'te İstiklal Marşı'mızı okutacak olan branş yine güreş olacak.

Umut Özden: Güreşte konsantrasyon ve rakibine verdiği mesaj gerçekten de çok önemli. Rakibinin dikkatini dağıtmak için yaptığın bir hareket var mı?

Yasemin Adar: Rakibime karşı yapmış olduğum bir gözdağı veya dikkatini dağıtacak bir hamle yapmam. Bir gün öncesinde rakiplerimle çok rahat bir şekilde konuşup selamlaşırım. Müsabaka günü ise tamamen farklı biri olarak onlarla hiçbir şekilde iletişime geçmemeyi tercih ediyorum.

Umut Özden: Maçlara çıkmadan önce yaptığın özel bir totem var mı? Varsa nedir?

Yasemin Adar: Genelde totemlerimi açıklamayı çok sevmiyorum. Çünkü bende gizli kalırsa işe yarayacağına inanıyorum. Şunu söyleyebilirim, yanımdan ayırmadığım maskotlarım var onları mutlaka müsabaka çantamda yanımda getiririm,

Umut Özden: Hiç vazgeçmeyi düşündün mü? Vazgeçmemek için kendini nasıl motive ettin? Seni ayakta tutan o motivasyon neydi?

Yasemin Adar: Tabi ki benim de yenildiğim zamanlar oldu. Güreşi bırakmam gerektiğini düşündüğüm; sakatlandığım zamanlarda da çok vazgeçtiğim, 'artık güreşe geri dönemeyeceğim' diye aklımdan geçirdiğim anlar oldu. Sonra kendi kendime 'sen yaparsın, çok güçlüsün, elbet bir zaman sonra sen de başarılı olacaksın, genç kızları düşün onların, önünü açmak için başarılı olmalısın!' diye kendimi motive etmeye çalıştım.

Umut Özden: Cumhuriyetin 100. yılı için bizlere vermek istediğin özel bir mesaj var mı?

Yasemin Adar: Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün yakmış olduğu ışığı benimseyen gençler olarak; demokrasiye, özgürlüğe, kendine güvenen bir toplumun varoluş mücadelesi olan Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun!



İNCI ECE ÖZTÜRK



Diyagonal: Cumhuriyet Bayramı, Türk milleti için büyük bir öneme sahip. Bu özel gün sizin için ne ifade ediyor?

İnci Ece Öztürk: Modern Türkiye Cumhuriyeti'nin doğum günü olan 29 Ekim hepimiz için çok önemli bir gün. Yokluklar içerisinde verdiğimiz bağımsızlık mücadelemizin, Atatürk ve silah arkadaşları tarafından milletimize en yakışır yönetim şekli ile taçlandırıldığı gün. 29 Ekim benim için umut, özgürlük ve aydınlık yarınlar demek. Küllerinden doğmak, cesaret ve emek demek. Aynı zamanda anne ve babamın evlilik yıldönümü. Tam anlamıyla bir cumhuriyet çocuğu olduğum için 29 Ekim benim için çok anlamlı.

Diyagonal: Spor kariyerinizdeki en büyük başarıları düşündüğünüzde, bu başarıları Türkiye Cumhuriyeti adına kazanmış olmanın gururu size ne hissettiriyor?

VATANINI EN ÇOK SEVEN GÖREVİNİ EN İYİ YAPANDIR

İnci Ece Öztürk: Bana göre vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. Gerçek vatansızlığın bu olduğuna inanıyorum. Milli takım adına görev aldığım da her zaman bu bakış açısıyla hazırlanıyor ve sahaya çıkıyorum. Tabii ki ülkemiz adına şampiyonluklar kazanmak büyük bir gurur. Çünkü ülke olarak her alanda iyi yetişmiş, başarılı bireylere ihtiyacımız var. Elde ettiğimiz her başarıda güçlü ve başarılı Türk kadınının imajını daha iyi gösterebilmek, kız çocuklarına ilham verebilmek ve cumhuriyetimizin değerlerini daha iyi yansıtabilmek adına daha fazla motive oluyorum.





Diyagonal: Önceleri, çok daha fazla düzenlenen; Cumhuriyet Bayramı törenlerine veya etkinliklerine katılmak gibi bir deneyiminiz oldu mu? Nasıl bir duygu yaşadınız?

İnci Ece Öztürk: Tabii ki. Her çocuk gibi milli bayramlarda okullarda yapılan kutlamalarda görevler almıştım. Türkiye’de olduğum zamanlarda Nilüfer Belediyesi’nin milli bayramlarda düzenlediği yürüyüşlere katılıyorum. Bazen maçların denk gelmesi nedeniyle kutlamalara katılamadığım zamanlar oluyor. Yine de milli bayram kutlamaları sırasında birlik ve beraberlik duygumuzu kaybetmediğimizi, ortak değerlerde buluşabildiğimizi, Atatürk’e ve bağımsızlık mücadelemizin kahramanlarına hissettiğimiz minnet duygusunu taşıdığımızı görmek bana büyük bir mutluluk veriyor.

Diyagonal: Türk sporcularının uluslararası alandaki başarıları, ülkemizin prestijini artırıyor. Bu bağlamda sporculardan neler bekleniyor ve bu beklentilerle başa çıkmak zor oluyor mu?

SPORCULAR, İNSANLARA SÜPER KAHRAMANLARMIŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR

İnci Ece Öztürk: Çağdaşlığın ve gelişmişliği en önemli göstergelerinden bir tanesi de ülkelerin spor alanındaki başarısıdır. Sportif başarılar bir ülkenin dünyadaki prestijini ve imajını ciddi anlamda etkiler. Biz milli sporcular olarak, ülkemizin spor alanındaki görünürlüğünü ve başarısını artırmak adına önemli bir misyon yüklendiğimizin farkındayız. Tabii ki bu misyonu gerçekleştirmek çok çalışmaktan, iyi ekiplere ve iyi çalışma koşullarına sahip olmaktan geçiyor. Başarı beklentisinin olması anlaşılabilir bir durum ama sporcular uzaktan bakıldığında, insanlara süper kahramanlarmış gibi görünüyor. Halbuki sporda elde edilen başarı ya da başarısızlık sadece sporcuya atfedilemez. Sporda başarı, yani beklentilerin yerine getirilmesi için iyi bir kolektif çalışma gerekiyor. Zaten bana göre sporda başarı bu yüzden gelişmişliğin bir göstergesi.

Diyagonal: Cumhuriyet dönemindeki değişiklikler ve spor arasındaki ilişkiyi açıklar mısınız? Cumhuriyetin getirdiği özgürlükler ve eşitlik, sporun gelişiminde nasıl bir rol oynuyor? Sporun Cumhuriyet dönemiyle nasıl bir bağı olduğunu düşünüyorsunuz?

İnci Ece Öztürk: Cumhuriyetin ilk dönemlerinde spor tesislerinin artırılması, alanında uzman spor insanların ülkemize gelmesi, beden eğitimi öğretmenlerimizin ve spor insanlarımızın yurt dışına gönderilmesi, okullardaki eğitimin ve beden eğitimi derslerinin iyileştirilmesi gibi icraatların yanı sıra bir kadın olarak özgürce spor yapabiliyorsam, bu Cumhuriyet sayesinde edindiğim bir kazanımdır. Kadınların sosyal hayata katılımlarının güçlendirilmesi ve eşit temsili her alanda olduğu gibi kadınları spor alanında da güçlendirdi. Biz kadınlar hak, eşitlik ve özgürlükler anlamında Cumhuriyete ve Atatürk'e çok şey borçluyuz. Bugün cumhuriyetin verdiği haklar ve fırsatlar sayesinde kendi hayat yolumu kendim belirliyorum. Spor alanlarında, parklarda, sokaklarda özgürce koşmak, spor sahalarında seyircilerin önünde yeteneklerimi sergilemek, sevdiğim bir alanda eğitim-öğretim görerek beden eğitimi öğretmeni olma hakkını kazanmak, spor sayesinde dünyanın birçok farklı yerine seyahat etmek ve yeni kültürler tanımak... Bunlar cumhuriyetin güvencesini sağladığı insanca, adil, eşit ve özgür bir yaşam hakkının sonucunda gerçekleştirebildiğim şeyler. Bu değerlerin teminatı, tüm vatandaşların olduğu gibi, sporcuların da iyi oluş halini ve yaşam motivasyonunu olumlu etkiler. Bu nedenle sportif gelişimimizin cumhuriyet kazanımlarıyla çok yakından ilişkisi var.

Diyagonal: Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan ve ülkeyi uluslararası arenada temsil eden bir sporcu olarak, genç nesillere ne gibi mesajlar vermek istersiniz?

İnci Ece Öztürk: Cumhuriyetimizin dinamik, çalışkan, öğrenen ve harekete geçen gençlere çok ihtiyacı var. Bu hayattaki tutkunuzu bulmakla meşgul olun derim. Hayatta her zaman zorluklar ve engeller olacaktır. Ancak tutkusunu bulduktan sonra insan engelleri aşma konusunda yaratıcı, cesur ve azimli oluyor. Toksik bir şekilde pozitif olmayı desteklemiyorum ancak umutsuzluk bazen kendi potansiyelimizi baltalamamıza neden olabiliyor. Bir şekilde Diyagonalın farkında olup yine de çözüm odaklı kalabilmeyi öğrenmek gerekiyor.





Diyagonal: Sizi spor kariyerinize yönlendiren veya ilham kaynağı olan Cumhuriyet dönemi figürleri veya olayları var mı?

İnci Ece Öztürk: Tabii ki de Mustafa Kemal Atatürk çok yönlü dehası, cesareti, liderliği, başarıları, özverisi ile benim için büyük bir ilham kaynağı. İmkânsız görülen en zorlu durumlardan çıkmayı başarmış, bir milleti ayağa kaldırmış, insanları aydınlık yarınlara inandırmış gerçek bir kahramandı. O bizler için her zaman bir yol gösterici. Ayrıca Olimpiyatlara katılan ilk Türk kadın sporcu hem de arkeoloji alanında bir bilim insanı olan Halet Çambel, modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kadınları için güzel bir örnek olmuştur. Halet Çambel bana hayatın her alanında var olma ve sınırların ötesine geçme konusunda ilham veriyor.

Diyagonal: Türk sporunun gelişimi için gelecek planlarınız veya projeleriniz var mı?

İnci Ece Öztürk: Türk sporunun gelişimi için saha içinde elde ettiğim başarılarımın yanı sıra akademik alanda da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Beden eğitimi ve spor üzerine yüksek lisansımı Bursa Uludağ Üniversitesi'nde tamamladım. Şimdi ise aynı üniversitede beden eğitimi ve spor üzerine doktora yapıyorum. Fransa'nın Rives de Saone takımına transfer olmam nedeniyle doktoramı dondurmuş durumdayım. Ancak Fransızcamı iyice geliştirdikten sonra doktoramı Fransa'da tamamlamak istiyorum. Şu anda Fransa'da bir ilkokulda gençlik ve spor animatörü olarak çalışıyorum. Farklı bir ülkenin eğitim sistemini öğrenmek, okulların sportif uygulamalarını yerinde ve onlara dahil olarak inceleme fırsatı edinmek, bocce'nin anavatanı olan Fransa'da sporculuk yapmak, buradaki bocce kültürünü ve geleneğini deneyimlemek, yaptığım spor branşını daha iyi öğrenmek gibi unsurlar bana aktif sporculuğun dışında da çok şey öğretiyor. Spor alanında yapılan doğruları, yanlışları, gelişmiş ve geliştirilmesi gereken noktaları net bir şekilde görebiliyorsunuz. Kıyaslama yapabiliyorsunuz. Alanında isim yapmış uzman kişilerle fikir alışverişinde bulunabiliyorsunuz. Türkiye'de olduğum sürelerde benden genç sporcu arkadaşlarımla antrenman yaparken deneyimlerimi onlarla paylaşmaktan keyif alıyorum. Bireysel olarak elde edilen başarılar elbette ki çok değerli ancak bir ülkenin sportif kalitesi, elde edilen başarıların sürekliliği ile çok yakından ilişkilidir. Süreklilik için ise iyi ekiplere, iyi sportif tesislere, donanımlı spor insanlarına ve yöneticilerine, alanında yetişmiş kaliteli bilim insanlarına, iyi beden eğitimi öğretmenlerine, spor ve sağlık alanında farkındalık kazanmış bir topluma ihtiyaç var. Umarım aktif sporculuk yaşantımdan sonra edindiğim deneyimlerimi Türk sporu adına kullanma fırsatı bulabilirim. Ülkemizin beden eğitimi ve spor alanında gelişmesine katkı sunmak beni çok mutlu eder.

Diyagonal: Sizce spor, genç nesillerin Cumhuriyet ilanının önemini ve anlamını daha iyi anlamalarına nasıl katkı sağlayabilir?

İnci Ece Öztürk: Bir takımın içerisinde ortak amaçları taşıyan bireyler vardır. Bu bireyler ortak amaçları için çalışır, emek verir, fedakârlık yaparlar. Takımın hedefleri uğruna herkes en iyisini yapmaya çalışmalıdır. Herkesin kendi özel yaşantısında farklı yaşam şekilleri, farklı görüşleri veya farklı inançları olabilir. Ancak takımın içerisinde bu farklılıklar üzerinden ayrıştırma yapmanın, kişileri dışlamanın veya kavga çıkarmanın takıma fayda sağlamayacağını herkes bilir. Takımdaki herkese saygıyla ve adilce yaklaşılmalıdır. Çünkü başarılı olabilmek için takım içerisinde birlik, bütünlük, saygı, çalışma ve organizasyonun olması şarttır. Sporun içerisindeki bu değerler, aslında cumhuriyetin değerlerini daha iyi anlamamıza ve bu değerleri içselleştirmemizde bizlere yardımcı olabilir.

Diyagonal: Sporun gençler üzerindeki olumlu etkileri hakkında neler düşünüyorsunuz ve bu etkileri artırmak için neler yapılabilir?

İnci Ece Öztürk: Fiziksel aktivite ve egzersiz, sağlıklı yaşamın vazgeçilmez unsurudur. Düzenli fiziksel aktivite yapmak bizim sağlığımızı korur ve iyileştirir. Gün içerisinde daha enerjik oluruz. Kilomuzu kontrol edebiliriz. Obezite, diyabet, kanser gibi hastalıkları önleyebilir aynı zamanda psikolojik sağlığımızı da düzenli fiziksel aktivite sayesinde destekleyebiliriz. Özgüven, öz yeterlik, konsantrasyon, dikkat, baskı altında karar verme gibi özelliklerimizi geliştirebiliriz. Ayrıca spor ortamları sosyalleşmeyi teşvik eder. Beden eğitimi öğretmenlerinin düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırma görevi, daha sağlıklı bireyler ve daha sağlıklı bir toplum yetiştirebilmek adına çok önemlidir. Bu nedenle kapsamlı okul fiziksel aktivite anlayışının benimsenmesini ve beden eğitimi derslerinin kalitesinin iyileştirilmesini çok önemli buluyorum. Ne yazık ki ülkemizde beden eğitimi derslerine gereken önem ve ciddiyetle yaklaşılmıyor. Daha sağlıklı, daha huzurlu, daha anlayışlı, daha güçlü bir toplum olabilmek için beden eğitimi çıktılarının iyileştirilmesi konusunda bakanlıkların, belediyelerin, üniversitelerin, beden eğitimi öğretmenlerinin ve spor insanların işbirliği içerisinde planlı ve programlı, hedeflere yönelik, koordineli çalışması gerekiyor. Beden okuryazarlığı olmayan, egzersiz yapmayan, beden eğitiminin önemine yönelik farkındalığı düşük bir toplumda sporcu olmak bizlerin de işini çok zorlaştırıyor. Özellikle de amatör spor branşlarıyla uğraşan sporcuların. Bu durumda yaptığımız işler ne yazık ki karşılığını istediğimiz düzeyde görmüyor.





Diyagonal: Türk sporcularının uluslararası arenada başarılı almaları, Cumhuriyet Bayramı'nın ulusal gururu nasıl artırıyor?

İnci Ece Öztürk: Sporcularımızın uluslararası alanda başarılı olması ülkemizin imajını parlatan bir olay. Bir milli sporcumuz uluslararası alanda başarı elde ettiği zaman, dünya sahnesinde Türkiye ön plana çıkıyor, tüm dünyanın gözleri Türkiye'ye dönüyor. Ne yazık ki bazı yabancılar ülkemize önyargılarla yaklaşabiliyorlar. Ancak spor çok geniş kitlelere hitap eden ve görünürlüğü çok yüksek bir şey olduğu için, spor alanında elde ettiğimiz başarılar bu önyargıların yıkılmasında çok etkili. Cumhuriyet demek gelişmişlik, demokrasi, insanca yaşam, eşitlik, adalet, hak, özgürlük, katılım demek. Milli sporcuların elde ettikleri başarıların ülkemize yönelik önyargıların yıkılmasına çok yardımcı olduğunu ve Türkiye'nin gerçek değerleri hakkında dünyaya önemli mesajlar verdiğini düşünüyorum. Ayrıca milli sporcuların elde ettikleri başarılar ülke içerisinde de birlik ve beraberliği teşvik ediyor. Bu nedenle milli sporcuların başarılarının Cumhuriyet Bayramı gibi milli birlik ve beraberlik duyguları ile kutladığımız günlerin coşkusunu arttığına inanıyorum.

Diyagonal: Cumhuriyetin ilanının 100.yılında kendinize ve bize bir söz verecek olsanız bu ne olurdu?

İnci Ece Öztürk: Kendimi geliştirmekten ve yenilemekten asla vazgeçmeyeceğime, ülkemizi ve kadınlarımızı en iyi şekilde temsil ederek genç sporculara ilham ve cesaret vermeye çalışacağıma, Atatürk'ün istediği gibi zeki, çevik ve ahlaklı bir sporcu olmaya gayret edeceğime söz verirdim.



DEMET PARLAK

Diyagonal: Cumhuriyet Bayramı, Türk milleti için büyük bir öneme sahip. Bu özel gün sizin için ne ifade ediyor?

Demet Parlak: Bu soru vesilesiyle; başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda en ufak emeği olan tüm kahramanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Cumhuriyetin ve Cumhuriyetin bana hissettirdikleri ise kelimelerle ifade edilemeyecek kadar yoğun. Yine de kelimelere dökmem gerekirse: Umut, özgürlük, adalet, eşitlik diyebilirim.

Diyagonal: Spor kariyerinizdeki en büyük başarıları düşündüğünüzde, bu başarıları Türkiye Cumhuriyeti adına kazanmış olmanın gururu size ne hissettiriyor?

Demet Parlak: Seksen beş milyonda tek olmak tabii ki de paha biçilemez bir duygu. Buna sahip olduğum için her gün şükrediyorum. Şunu da eklemeliyim, yurt dışında yarıştığım her organizasyonda kendimi daha güçlü hissediyorum. Türk halkının desteğinin benimle olduğunu biliyorum ve hissediyorum. Sahaya her çıktığımda Türk kadınının gücünü göstermek için sabırsızlanıyorum. Bunları düşünerek atlayışlarımı gerçekleştiriyorum. Sonuçları da ortada



Diyagonal: Önceleri, çok daha fazla düzenlenen; Cumhuriyet Bayramı törenlerine veya etkinliklerine katılmak gibi bir deneyiminiz oldu mu? Nasıl bir duygu yaşadınız?

Demet Parlak: Bu soruya hayır diyecek kimse olur mu? Sanmıyorum. Sadece Cumhuriyet Bayramlarında değil, diğer milli bayramlarımız için düzenlenen organizasyonlarda da yer aldım. Hatta; ilkokul dönemlerinde, görev alacağım bayramlarda sabahları zor ederdim. Büyük heyecan duyardım. Kendimi özel hissederdim.

Diyagonal: Türk sporcularının uluslararası alandaki başarıları, ülkemizin prestijini artırıyor. Bu bağlamda sporculardan neler bekleniyor ve bu beklentilerle başa çıkmak zor oluyor mu?

Demet Parlak: "Her boy ölçüşmede, arkalarında Türk Milletinin bulunduğu ve Millet şerefini düşünmelerini Türk sporcularına meslek düsturu olarak kaydediyorum." Atatürk'ün bu sözünü kılavuz edindiğimden beri önceliğim, hiçbir zaman madalya kazanmak olmadı. Tabi ki de

her yarışmaya madalya almak için çıkıyorum ve benden beklenen şey de bu fakat; uluslararası arenada sadece Demet'i temsil etmiyorum, arkamdaki 85 milyonu temsil ediyorum. O yüzden benim önceliğim her zaman saha içinde ve dışında fair play'e uygun davranışlar sergilemektir. Onun haricinde kendimden beklentilerim ve benden beklenenlerle başa çıkmak her zaman kolay olmuyor. Fakat ben bunlarla başa çıkmayı öğrendim .

Diyagonal: Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan ve ülkeyi uluslararası arenada temsil eden bir sporcu olarak, genç nesillere ne gibi mesajlar vermek istersiniz?

Demet Parlak: Genç arkadaşlarımıza şunu yapın bunu yapın demem çok doğru olmaz. Biliyorsunuz ki herkesin yaşam şartları, yetiştiği yer ve ortam, altyapı şartları farklı. Bunların hepsi sporcu kimliğinin oluşmasında birer etken. Ama şunu gönül rahatlığıyla söylebilirim, herkes kendi hikayesini kendi yazıyor. Olmaz denen yerde oluyor, olur dediğiniz yerde olmuyor. Bu böyle, o yüzden pes etmeden, olaylara duygusal değil profesyonel bakış açısıyla yaklaşarak her türlü sonucu göz önünde bulundurarak çalışmaya devam edebiliriz.

Diyagonal: Türk sporunun gelişimi için gelecek planlarınız veya projeleriniz var mı?

Demet Parlak: Kendi branşımdan örnek vermek istiyorum. Ben, bir milli sıırıkla atlamacıyım. Branşıımızda yeterli sayıda antrenör olmadığını düşünüyorum. Bu yüzden önceliğim, aktif sporculuk dönemimde kazanabileceğim her türlü başarıyı kazanıp, sonrasında gelecek nesillere antrenör düzeyinde tecrübele-rimi aktarmak istiyorum. Biliyorum ki, ülkemizde parlatılmayı bekleyen yüzbinlerce cevherler var.

Diyagonal: Sporun gençler üzerindeki olumlu etkileri hakkında neler düşünüyorsunuz ve bu etkileri artırmak için neler yapılabilir?

Demet Parlak: Hayatının herhangi bir döneminde, ucundan kıyısından sporun içerisinde olan kişileri çok kolaylıkla ayırt edebilirsiniz. Spor, disiplindir. Disiplinsiz spor düşünülemez. Fiziksel ve ruhsal katkılarını saymıyorum bile... sporcu kimliği diyoruz ya hani, oradaki kimlik kavramının içerisinde günlük yaşantımızdaki 'benin' olduğunu da vurgulamak gerek diye düşünüyorum. Günümüzde sportif faaliyetler, halk nezdinde azalmış olsa da sosyal kampanyalarla yetişkinleri, eğlenceli etkinliklerle küçüklerimize aşılayabileceğimizi düşünüyorum.

Diyagonal: Cumhuriyetin ilanının 100.yılında kendinize ve bize bir söz verecek olsanız bu ne olurdu?

Demet Parlak: Cumhuriyetimizin temel değerleri olan bağımsızlık, özgürlük, eşitlik ve adaleti her zaman yücelteceğime, sporcu olarak ülkemi en iyi şekilde temsil etmek ve Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerini sahada ve saha dışında yaşatmak için elimden gelenin en iyisini yapacağıma, genç nesilleri sporun birleştirici gücüyle eğitmek için çabalayacağıma. Cumhuriyetimize olan bağlılığımı, onun ilkelerini ve ideallerini yaşatarak göstereceğime söz verirdim.





TUĞBA GÜVENÇ

Diyagonal: Cumhuriyet Bayramı, Türk milleti için büyük bir öneme sahip. Bu özel gün sizin için ne ifade ediyor?

BEN ATATÜRK'ÜN ÇİZDİĞİ YOLDA, GÖSTERDİĞİ YÖNDE İLERLEMeye HEP DEVAM EDECEĞİM

Tuğba Güvenç: Cumhuriyetimizin üzerine yapılandırıldığı temel felsefenin ışığında, hep daha iyiyi hedefleyen bir tutumla bugüne varmış bulunmaktayız. Bu anlayışı hiç kaybetmeden yolumuza devam etmeliyiz. Ben de Atatürk'ün çizdiği yolda, gösterdiği yönde ilerlemeye hep devam edeceğim. Onurlu ve gururluyum. Cumhuriyetimizin 100. yılı hepimize kutlu olsun.

Diyagonal: Spor kariyerinizdeki en büyük başarıları düşündüğünüzde, bu başarıları Türkiye Cumhuriyeti adına kazanmış olmanın gururu size ne hissettiriyor?

Tuğba Güvenç: Bir Türk kadını olarak şampiyon olup, şanlı bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletmek gurur verici bir duygu. Anlatılmaz...

Diyagonal: Önceleri, çok daha fazla düzenlenen; Cumhuriyet Bayramı törenlerine veya etkinliklerine katılmak gibi bir deneyiminiz oldu mu? Nasıl bir duygu yaşadınız?

Tuğba Güvenç: Oldu tabii ki.. Törenlere, etkinliklere katıldım. Bununla birlikte 29 Ekim koşularına da katıldım. Her yıl olduğu gibi törenler ve etkinliklerle bağımsızlığımızı, cumhuriyet coşkumuzu büyük bir sevinçle kutluyor; bu ülkenin nasıl kurulduğunu, ne zorluklarla toprağın vatan olduğunu anlatan, milli bilincimizi ve benliğimizi ayakta tutan yegane şeylerden biri olan İstiklal Marşımızı seslendiriyoruz.

Diyagonal: Türk sporcularının uluslararası alandaki başarıları, ülkemizin prestijini artırıyor. Bu bağlamda sporculardan neler bekleniyor ve bu beklentilerle başa çıkmak zor oluyor mu?

Tuğba Güvenç: Uluslararası arenalarda elde ettiğimiz başarılar ülke prestijimizi arttırırken, aynı zamanda bu başarıların bizim için bir imaj yarattığını da söyleyebiliriz. Bu bağlamda bizlere düşen görev, sahaya çıktığımızda elimizden gelen tüm mücadeleyi sahada göstermek ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edip üst basamaklarda yer alabilmek.

Diyagonal: Cumhuriyetin getirdiği özgürlükler ve eşitlik, sporun gelişiminde nasıl bir rol oynuyor?

Tuğba Güvenç: Her çeşit spor faaliyetini Türk gençliğinin milli terbiyesinin ana unsurlarından sayan Atatürk, sporun her dalı ile uğraşılması ve başarılı olmasını Türk milletine tavsiye etmiştir. Önderimiz bu konuda birçok çalışmalar yapmış, Türk sporculara oldukça önem vermiştir. Şu an ülkemizin sporda bu kadar değer ve önem kazanmasının en büyük nedenlerinden biri budur.

Diyagonal: Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan ve ülkeyi uluslararası arenada temsil eden bir sporcu olarak, genç nesillere ne gibi mesajlar vermek istersiniz?

HER SABAH CEYLAN, ASLANDAN KAÇMAK İÇİN HIZLI KOŞAR; ASLAN DA CEYLANI YAKALAMAK İÇİN...

Tuğba Güvenç: Benim gençlere verebileceğim mesaj şudur: Hayatta bir amacınız olsun. Bir Afrika atasözünde der ki: her sabah ceylan aslandan kaçmak için hızlı koşar; aslan da ceylanı yakalamak için... Yani güneş doğduğunda hızlı koşmak zorunda olduğunuzu bilin. Hayatta ne istediğinize karar verin; kalkın ve başarıya kadar asla vazgeçmeyin.





Diyagonal: Sizi spor kariyerinize yönlendiren veya ilham kaynağı olan Cumhuriyet dönemi figürleri veya olayları var mı?

Tuğba Güvenç: Hayır, ama antrenörümle ilk tanıştığımda bana her zaman Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sporla ilgili sözlerinden bahsedirdi. Özellikle "Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim" sözünü aklıma kazımıştır ve beni bu ilkelere bağlı olarak yetiştirmiştir.

Diyagonal: Türk sporunun gelişimi için gelecek planlarınız veya projeleriniz var mı?

Tuğba Güvenç: Evet var. İlerde spor okulu açmak istiyorum. Türk sporcularının uluslararası arenalarda en üst basamakta yer alabilmeleri için tüm deneyim ve birikimlerimi onlara aktarmak istiyorum.

Diyagonal: Sporun Cumhuriyet dönemiyle nasıl bir bağı olduğunu düşünüyorsunuz? Cumhuriyet dönemindeki değişiklikler ve spor arasındaki ilişkiyi açıklar mısınız?

Tuğba Güvenç: Türklere sporun geçmişi oldukça eski olmasına rağmen; spora modern biçimde eğilinmesi, gereken önem ve değer verilmesi, Cumhuriyet'in ilânından sonra mümkün olmuştur. Bunda Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'ün çok önemli bir rolü var. Kurduğu ittifaklarla sporculara yardım etmiş, yapmış olduğu stadyumlar ve spor tesisleriyle birlikte Türkiye'de spor gittikçe artarak önem ve değer kazanmıştır. Gazi Koşusu'nun başlaması, Ankara Hipodromu'nun inşası, gençler futbol liginin desteklenmesi, Türkiye Binicilik Federasyonu'nun kurulması da yine Atatürk'ün spor için verdiği emeğin kanıtı oluyor.



Diyagonal: Sporun gençler üzerindeki olumlu etkileri hakkında neler düşünüyorsunuz ve bu etkileri artırmak için neler yapılabilir?

Tuğba Güvenç: Spor hayatımızın kaçınılmaz bir parçasıdır. Erken yaşta spor yapmak, sağlıkla birlikte birçok alanda olumlu etkileri vardır. Spor, disiplin gerektirir. Bu nedenle spor yapan gençlerin diğer akranlarına göre daha disiplinli olduğunu, daha enerjik, başarıya odaklı, kurallar içinde hareket etmeyi hatta özgüven ve duygusal gelişimlerinin daha farklı olduğunu görebiliriz. Bu etkileri arttırmak içinde sporu ülkemizde daha popüler hale getirmemiz, her aile çocuklarına sporu sevdirmeyi aşılması gerektiğini düşünüyorum.

Diyagonal: Türk sporcularının uluslararası arenada başarılı olmaları, Cumhuriyet Bayramı'nın ulusal gururu nasıl artırıyor?

Tuğba Güvenç: Uluslararası arenalarda bütün insanlara dinlettiğimiz, İstiklal marşımızda "Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl! Kahraman ırkıma bir gül... ne bu şiddet bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl, Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl." diyerek istiklalin; milletimizin olduğunu, bağımsızlığımızı bir kez daha herkese hatırlatarak ulusal gururumuzu arttırmış bulunuyoruz.

Diyagonal: Cumhuriyetin ilanının 100.yılında kendinize ve bize bir söz verecek olursanız bu ne olurdu?

Tuğba Güvenç: Şehitlerimizin kanıyla boyanmış al yıldızlı bayrağımızı her daim yükseklerde dalgalandırmak için gece gündüz çalışacağıma söz veriyorum!



SINAN ÖREN

Diyagonal: Cumhuriyet Bayramı, Türk milleti için büyük bir öneme sahip. Bu özel gün sizin için ne ifade ediyor?

Sinan Ören: 29 Ekim 1923'te ilan edilen cumhuriyet ile egemenlik elimize geçmiş ve özgürlüğümüze kavuşmuşuz. Bugün, benim ve yüce Türk milletinin özgürlük ve tam egemenlik günü olduğu için çok önemli. Bir nevi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletine armağanı.

Diyagonal: Spor kariyerinizdeki en büyük başarıları düşündüğünüzde, bu başarıları Türkiye Cumhuriyeti adına kazanmış olmanın gururu size ne hissettiriyor?

Sinan Ören: Bu benim için çok farklı. Anlatılması muhtemelen pek de mümkün olmayan ve bilhassa gururlandıran, tüyleri diken diken eden bir duygu. Bu duygu ve başarı için durmadan ilelebet çalışmaya devam edeceğim.

Diyagonal: Türk sporcularının uluslararası alandaki başarıları, ülkemizin prestijini artırıyor. Bu bağlamda sporculardan neler bekleniyor ve bu beklentilerle başa çıkmak zor oluyor mu?

Sinan Ören: Evet, her zaman bir beklentiyi karşılamak kolay değildir. Uluslararası alanda gelen başarılar ülke prestiji açısından büyük önem taşımaktadır. Şu unutulmamalı bu başarılar ki ülkeler açısından spor büyük bir reklam ve gösteriş olan bir arenadır. Bu açıdan Türkiye yüzyılına yakışır başarılar almak ülke prestiji ve gücü açısından büyük ses getirecektir.

Diyagonal: Cumhuriyetin getirdiđi özgürlükler ve eşitlik, sporun gelişiminde nasıl bir rol oynuyor?

Sinan Ören: Öncelikle bu sorunun çok önemli bir soru olduğunu düşünüyorum. Çünkü özgür bir ülkede olmak, hiçbir yere bağılı kalmamak, herkesin istediđi sporu veya sanatı her türlü mecraıı yapabiliyor olması gerçekten Türk sporunun önünü açıyor. Bu, bizlere bir ışık oluyor. Ben de herkes gibi özgürlüğü çok seviyorum ve koşarken kendimi özgür hissediyorum. Bu yüzden atletizme bağılandım diyebilirim. Özgür olmayan bir toplumun ileri gidemeyeceđini düşünmekteyim, biz daima ileri gidelim.

Diyagonal: Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan ve ülkeyi uluslararası arenada temsil eden bir sporcu olarak, genç nesillere ne gibi mesajlar vermek istersiniz?

Sinan Ören: Gençler bu ülkenin yarınlarıdır. Onlara mesajım: her ne hedefliyorlarsa sonuna kadar gitsinler, asla ayrıntılara takılmadan hem kendileri hem de Türkiye için yarınlara güçlü koşsunlar.

Diyagonal: Türk sporunun gelişimi için gelecek planlarınız veya projeleriniz var mı?

Sinan Ören: Türk sporu için en önemli unsurun donanımlı antrenör olduđu düşünüyorum. Maalesef, özellikle atletizmde bu konuda çok muzdaribiz. Başarılı antrenörlerin, bunlar yabancı da olabilir, yanına asistan antrenör verilip eğitilmeli. Bilime çok önem verilmeli, spor bilim yoluyla ilerlemeli! Bu konuda gerekli doktor desteđi verilmeli. Sporcular otele konup onlardan başarı beklenmemeli, bu konuda Avrupa - Amerika'daki sistemlere bakılıp her şey profesyonel ilerlemeli. Tabi ki spor kültürü, Türkiye'nin en büyük eksiđinin bu olduđu düşünüyorum. Bu kültür her yere yayılmalı ve olabildiđi kadar spor reklam aracılıđıyla popüler olmalı. Ancak bu şekilde büyük yollar katedebiliriz.





Diyagonal: Sizce spor, genç nesillerin Cumhuriyet ilanının önemini ve anlamını daha iyi anlamalarına nasıl katkı sağlayabilir?

Sinan Ören: Atatürk genç kuşağın bilimin ışığında ruhen, ahlâken, zihnen ve bedenen çok iyi yetiştirilmesi gerektiğine inanmış; spor faaliyetlerine ve sporculara büyük önem vermiştir. Dolayısıyla spor, cumhuriyet ilanı için büyük önem taşımaktadır.

Diyagonal: Sporun Cumhuriyet dönemiyle nasıl bir bağı olduğunu düşünüyorsunuz? Cumhuriyet dönemindeki değişiklikler ve spor arasındaki ilişkiyi açıklar mısınız?

Sinan Ören: Cumhuriyet döneminde beden eğitimi ve spor devlet politikası haline getirilmiş, spora verilen önem artmış, spor branşlarının federasyonları açılmış, her daldaki spor tesisleri kurulmaya çalışılmış, beden eğitimi ve spor milli eğitimin ana unsurlarından biri olarak ele alınmış ve disipline edilmiştir. Bu yüzden cumhuriyetin ilanı, direkt sporla etkilidir.

Diyagonal: Sporun gençler üzerindeki olumlu etkileri hakkında neler düşünüyorsunuz ve bu etkileri artırmak için neler yapılabilir?

Sinan Ören: Gençlere spor teşvik edilmeli, rol model olarak sporcular seçilip onlarla beraber tanışmak ve antrenman yapma imkanları verilmeli. Sporla uğraşmak isteyen gençlerin önü mutlaka açılmalı.

Diyagonal: Türk sporcularının uluslararası arenada başarılı olmaları, Cumhuriyet Bayramı'nın ulusal gururu nasıl artırıyor?

Sinan Ören: Cumhuriyet'in ilanı ile beraber gelen başarılar ayrıca Türkiye'yi ve Türk sporunun geleceği bakımından insanları heveslendiriyor, mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Bu bakımdan Cumhuriyet'in ilanı ve Türk sporu doğrudan doğruya birbiriyle ilişkilidir.

Diyagonal: Cumhuriyetin ilanının 100.yılında kendinize ve bize bir söz verecek olsanız bu ne olurdu?

Sinan Ören: Durmak yok, daima ileri!



YAZAR : CEM ARBER

GENÇ CUMHURİYETİN GENÇ SPORCULARI

Cumhuriyetimizin 100.yılıni kutladigimiz bu özel sayımızda, Türk sporunda erken dönemin öncü ve başarılı sporcularına göz atacağız. Bu dönemde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün girişimiyle eğitim için yurtdışına gönderilen pek çok gencin aynı zamanda sporun çeşitli dallarına yönelerek "beden terbiyesi" alanında da kendilerini geliştirdiklerini görüyoruz. Aynı dönemde yurt dışından getirilen hocalar vasıtasıyla genç Türkiye Cumhuriyeti'nin saygın eğitim kurumlarında spora özel önem verilmiş ve bu kurumların nüvesini oluşturduğu spor atılımı ülkemize başarılı sporcuların kazandırılmasında önemli rol oynamıştır. Cumhuriyetin ilanından 1936 yılına kadar süren dönemde sporu, Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakının ülke çapında idare ettiği görülür. Geçiş özellikleri gösteren 1936 – 1938 döneminde ise Türk Spor Kurumu öne çıkar. 1938'den sonraki yılları kapsayan dönemde de Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, sporun ulusal ölçekte örgütlenmesi görevini üstlenir. Bu görevi 1986 yılından sonra ise Gençlik Spor Genel Müdürlüğü sürdürmektedir.

Şimdi gelin hep birlikte tarihin tozlu sayfalarına dalalım ve orada isimlerini gördüğümüz erken Cumhuriyet döneminin bazı başarılı sporcularını bir kez daha saygı ve rahmetle analım. Onlar yalnız yarıştıkları branşlarda başarılı olmakla kalmadılar, sporun ülke sathına yayılmasına katkıda bulunarak bugünün sporcu gençlerine de ilham kaynağı oldular.



Melih ABA

1910'da İstanbul'da dünyaya geldi. Boks 1924 yılında Galatasaray Lisesi'nde başladı. 61 kiloda önce okul, daha sonra İstanbul şampiyonluğunu kazandı. 1936'da Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. California Berkeley Üniversitesinde okul şampiyonu oldu ve bu unvanını okuldan mezun olana kadar sürdürdü. 1940 yılında amatör boks dünyasında zamanın en büyük turnuvası olan Altın Eldiven'i kazandı. 66 kiloda şampiyon olduğunda klasmanda tam 830 boksörü geride bırakmıştı. Bu unvanı alırken çıktığı 9 karşılaşmanın altısını nakavtla, diğer üçünü sayıyla kazandı. Bu başarısı Türkiye ve Amerika'da büyük yankılar uyandırdı. Boks yaşamı boyunca yaptığı 359 maçın hiçbirini kaybetmedi. Sadece İtalyan Capos'a karşı beraberliği vardır. 1942'de boksu bıraktı. Aynı yıl Boks Federasyonu Başkanlığı'na seçildi. İki dönem (1942 – 1946 ve 1947 – 1949) federasyona başkanlık yaptı. 1947 yılında Dublin'deki Avrupa Boks Şampiyonasında hakemlik görevinde bulundu. Boks Federasyonu Danışma Kurulu üyeliği de yapmıştır. 1988'de İstanbul'da vefat etti.



Yaşar DOĞU

1915 yılında Samsun'da dünyaya geldi. Güreşe başlama tarihi 1938'dir. Bu spora başladıktan kısa süre sonra 1939'da Avrupa ikincisi olmuştur. Bu turnuvanın finalinde aldığı mağlubiyet de kariyerindeki tek mağlubiyettir. 16 yıl süren güreş kariyeri boyunca milli formayı uluslararası alanda 58 kez temsil etti. 1948 Londra Olimpiyatlarında şampiyon olarak ülkemizi altın madalya ile onurlandırdı. 1951'de Finlandiya'nın Helsinki kentinde düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası finalinde İsveçli Viking Palm'ı mağlup ederek 87 kiloda dünya şampiyonu oldu. 1946, 1947 ve 1949'da üç kez Avrupa Şampiyonu unvanını elde etti. Yaşar Doğu'nun kariyerinde 1940 yılında kazanılmış bir de Balkan Şampiyonluğu bulunmaktadır. Son derece teknik, sırtı yere gelmeyen bir güreşçi olarak tüm dünyada tanınan bir sporcu oldu. Çıktığı müsabakalarda tuşla kazanma oranı %70'i bulmuştur. Aktif spor yaşantısını sonlandırdıktan sonra güreşe antrenör olarak hizmet etti ve kendini yeni şampiyonlar yetiştirmeye adanmıştı. 8 Ocak 1961'de Ankara'da geçirdiği kalp krizi sonrası 46 yaşında hayata veda etti. Kabri Ankara'daki Cebeci Askeri Şehitliği'ndedir.



Talat TUNÇALP

1917 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Bisiklet sporuna lise öğrenimi esnasında Ankara'da başladı. 1932'de bu branşta ilk şampiyonluğunu kazandı ve 1938'e kadar birinciliği kimseye kaptırmadı. 1936 Berlin Olimpiyatlarında parlak bir performans gösterdi. Bisiklet branşında mücadele eden Türk sporculardan Talat Tunçalp, genel klasmanda 7. olarak dikkatleri üzerine çekti. 100 kilometrelik parkurda ilk 35 km'yi ilk sırada geçen Tunçalp, 2 saat 33 dk. 6 sn'lik derecesiyle Türkiye rekoru kırdı. Yarışmayı birinci bitiren Fransız sporcuyla Talat Tunçalp arasında yalnızca 1.5 saniyelik bir farkın oluşması, o zamana kadar Türk sporculara bisiklet branşında şans vermeyen yabancı otoriteler tarafından övgüye değer bulundu. 1943'ten itibaren Bisiklet Federasyonunda görev almaya başladı. 1959 yılında ise federasyon başkanı seçildi. 1967'ye kadar süren bu görevi sırasında Marmara Turu adı altında daha sonraları Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ismini alacak ülkenin bu alandaki en büyük organizasyonunun temellerini attı. Ülkemizde bu sporun öncü isimleri arasında sayılmaktadır.



Leyla TURGUT

Aynı zamanda genç Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın mimarlarından olan Leyla Turgut, 1911'de İstanbul'da dünyaya geldi. Hacıye Nazırı olan babasının görevi nedeniyle yurtdışında bulunduğu sırada yüzme sporuna merak saldı. Yabancı hocalar eşliğinde bu branşta ilerledi. Öyle ki, henüz 17 yaşında Wörthersee gölünü baştan başa (18 km) 9 saat 1 dakika 30 saniyede geçerek dönemin Avusturya gazetelerine haber oldu. Yurda döndüğünde Şube Kaptanı Rüştü Dağlaroğlu'nun oluşturduğu Fenerbahçe yüzme takımına girdi. Girdiği tüm yarışlarda birinci gelerek ve Türkiye rekorlarını ele geçirerek dikkatleri üzerine çekti. Sovyetler Birliği'nde ikili müsabakalara katılmak üzere 1934 yılında ilk kez kurulan Yüzme Milli Takımında İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü'nden Cavidan Erbelger ile birlikte dahil edilmiş ve ilk kadın milli yüzücülerden biri olmuştur. 100 ve 400 metrede Leyla Turgut tarafından ele geçirilen rekorlar 22 yıl boyunca kırılmamıştır. Yelken ve tenis branşlarında da faaliyet gösteren Turgut, Moda Su Sporları kulübünün kurulmasına da önyak olmuştur.



Celal ATİK

1918'de Yozgat'ın Günden köyünde dünyaya geldi. Güreşe çocuk yaşlarında karakucak ile başladı. Ankara'da askerliğini yaparken ilk kez minder güreşiyle tanıştı. Gücü ve tekniği ile dikkat çekince 1937'de milli takıma alındı. 1938 yılında düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda Atik'in çevik hareketlerinden dolayı onu seyretmekte olan Atatürk'ün "Sen çok atik bir pehlivansın, soyadın da Atik olsun" önerisinde bulunması sonucu, Celal "Doğan" olan soyadı "Atik" olarak değiştirilmiştir. 1946'da İsveç'te Avrupa Şampiyonu, 1948 Londra Olimpiyatlarında olimpiyat şampiyonu, 1951 yılında ise Finlandiya'da Dünya Şampiyonu unvanlarını elde etti. Bu başarılarının hepsini serbest güreşte elde eden Celal Atik, ayrıca greko-romen stilde de mücadele ediyordu. Greko-romen stilde de Avrupa Üçüncülüğü ve Dünya ikinciliği başarıları bulunmaktadır. Güreşçilik kariyeri bittikten sonra da 1955 yılı ile 1979 yılları arasında Milli Takım Baş Antrenörlüğü yapmıştır. İsviçre'deki Uluslararası Güreş Federasyonu (FILA) tarafından baş antrenör olarak atanan Atik, dünyanın dört bir yanından gelen sporculara güreş teknikleri dersleri verdi.



Ruhi SARIALP

1924 yılında Manisa'da dünyaya geldi. Atletizme Konya Askeri Lisesinde merak saldı. Çıktığı ilk yarışmalarda uzun atlama ve üç adım atlama dallarında rekor dereceler elde etti. Daha sonra öğrenim için İstanbul'da Haydarpasha lisesine geçince Fenerbahçe kulübüne girdi ve burada başarılarını sürdürdü. Üç adım atlamada Türk atletizm tarihinde 15 metreyi aşan ilk sporcudur ve bu başarıya 1948 Londra Olimpiyatlarına hazırlandığı sırada ulaşmıştır. Sarialp, performansını olimpiyat oyunlarında da tekrarlayarak, ülkemize bir bronz madalya kazandırdı. Bu madalya aynı zamanda 1948 - 2004 arasında 56 yıl boyunca Türkiye'nin atletizmde kazandığı tek olimpiyat madalyası olarak kaldı. Brüksel'de düzenlenen 1950 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda da benzer bir başarı sergileyen Sarialp'in madalyası, 2002 yılında Süreyya Ayhan Kop'un 1500 metrede kazandığı altın madalyaya kadar 52 sene boyunca Türkiye'nin Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda kazandığı tek madalya oldu. Sporu bıraktıktan sonra öğretim üyeliği ve yöneticilik yapan Ruhi Sarialp, 2001 yılında İzmir'de vefat etti.



Naili MORAN

1908'de İstanbul'da doğdu. Spor hayatına 1923'te Amerikan Kolejinde okuduğu sırada yüzme ve atletizm ile başladı. 1927'den 1930'a kadar disk atmada rekor dereceler elde ederek 1931'de atletizm milli takımına seçildi. 1927, 1933 ve 1934 olmak üzere disk atmada üç kez Türkiye şampiyonu oldu. Çok yönlü bir sporcu olmasıyla bilinen Moran, Galatasaray bünyesinde basketbol oynadı ve bu branşta da milli takıma seçilip ülkemizi 1936 Berlin Olimpiyatlarında temsil etti. Basketbol hayatı boyunca 481 maça çıkan başarılı sporcu, bir dönem öğrenim için bulunduğu Fransa'da da 22 kez boks müsabakasına çıkmış ve bunlardan 20'sini kazanmayı başarmıştır. 1937'de Chicago Beden Terbiyesi Enstitüsü'nü bitiren Moran, 1945-57 ve 1964-68 arasında Atletizm Federasyonu başkanlığı yaptı. Ayrıca basketbol hakemi olarak, 1948 Londra Olimpiyat Oyunları'nda görev aldı; hakemlik yaptığı süre içinde 432 basketbol maçı yönetti. Bunlar dışında voleybol hakemliği, atletizm ajanlığı ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kültür ve Spor Seksiyonu şefliği yaptı. 1968'de geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybetti.



Suat ERLER

Suat Eler, yüzme sporumuza yaptığı büyük hizmetlerle Türk yüzme tarihinde önemli bir yere sahiptir. 1911'de İstanbul'da dünyaya gelen Eler, spora Robert Kolej'de öğrenciyken başladı. Jimnastik ve yüzme sporlarıyla uğraştı. Özellikle yüzmede büyük başarı gösterdi. Yüzme branşında Cumhuriyet döneminin ilk genç isimlerinden biri olarak kendini gösteren milli yüzücü, önce Fernbahçe daha sonraları ise Galatasaray bünyesinde yarıştı. Galatasaray Kulübü'nde, yüzmede olduğu gibi sutopunda da şampiyonluklar elde etti. Rusya'da ay-yıldızlı formayı giyerek ülkemizi temsil etti. Hem yüzmede hem de su topunda milli takıma seçilen isimlerden biridir. 1942'de Galatasaray Kulübü'nden ayrıldı. Ertesi yıl eski bir şampiyon güreşçi ve milli trampelen atlayıcı olan arkadaşı Abbas Sakarya ile birlikte İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü'nü kurdu. 1955'te Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreterliği'ne seçildi. Aynı yıl Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin Türkiye temsilciliğine seçildi. Dokuz yaz, bir kış Olimpiyat Oyunları'nda görev aldı. 1988 yılında hayata gözlerini yumdu.



Yazarlar Yağmur Derin Aktay & Dilara Bostaş

Sporun İlk Adamı: Mustafa Kemal Atatürk

Küllerinden doğan bir vatan ve temelleri sağlam atılan bir cumhuriyet... mimarı ise ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Küllerinden doğmuş Türkiye cumhuriyeti; bilim, sanat ve spor alanlarında, sosyal hayatta birçok değişikliğe ve yeniliğe doğru yelken açmıştı.

Bugün ise cumhuriyetimizin 100. yılında, Atamızın, "Cumhuriyet; fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek seviyeli muhafızlar ister." sözünün arkasında duran Diyagonal Dergi ekibi olarak, Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'de sporun gelişimi için çalışmalarını derledik.

Sporun gelişimi ve ülkeye yayılması için ilk fikir, beden eğitimi dersini zorunlu eğitim olarak müfredata dahil edilmesi fikridir. Öğrencilerin belli bir zaman diliminde hareket halinde olmaları hem fiziksel hem de zihinsel olarak dinç kalmalarına ve biriken enerjilerini atmalarına yardımcı olabilirdi.

Bunun için tabii ki de güçlü adımlar atılmalıydı. Daha cumhuriyet ilan edilmeden beden eğitiminin müfredata dahil edilmesiyle ilgili çalışmalara başlanması, Atatürk'ün bu konuda ne kadar aceleci olduğunu bizlere gösteriyor.



İlk adımlardan bir diğeri olarak "Gazi Terbiye Enstitüsü" kurularak Ankara'da hizmete başlanmasıdır. Ayrıca Çapa Muallim Mektebi'ne bir beden eğitimi kursu açılmış ve başına Avrupa'da beden eğitimi üzerine öğrenim görmüş olan Selim Sırrı Tarcan getirilmiştir. İsveçli iki kadın öğretmen kursa gelerek, kadın beden eğitimi öğretmenlerinin yetiştirilmesinde ön ayak olmuşlardır. Kursta yetiştirilen bazı öğretmenler ihtisas yapmak üzere Avrupa'ya yollanmıştı. Atatürk, aynı zamanda askeri okullardaki subayların da modern beden eğitimi ile idmanlarını gerçekleştirebilmeleri adına eğitimden geçip ihtisas yapmalarını istemiştir.

Beden eğitimi üzerine ihtisas yapmak üzere Vildan Aşir Savaşır ve Suat Hayri Ürgüplü, Belçika'nın Gent şehrine giderler. İhtisaslarının sonlarına doğru Alman bir öğretmen olan Kurt Dainas, Gazi Terbiye Enstitüsünün beden eğitimi bölümünün faaliyetlerini başlatmak üzere Türkiye'ye gelir. Avrupa'dan dönen gençlerimiz ve davet edilen yabancı öğretmenlerin de enstitüye dahil edilmesiyle bu genç kadro, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadrosunu oluştururken Atatürk ise sadece beden eğitimi dersini mecburi eğitime dahil etmekle kalmamış; aynı zamanda bu genç ve modern kadroyu yepyeni Türkiye Cumhuriyeti'ne kazandırmıştır. Cumhuriyetimizin çocuklarının hem zihnen hem de fiziksel olarak güçlü yetiştirilmesi için elinden geleni yapan Ulu Önderimiz, daha Lozan Antlaşması imzalanmadan hayata geçirilmesine karar verdiği projeleriyle yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin temel taşlarını erkenden ve çok sağlam bir şekilde yerleştirmeye başlamıştı bile. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu kararlı tutumu hasta bir adamın küllerinden doğarak bilim, sanat ve spor alanında gelişmiş olan güzel vatanımızın kurulmasının en büyük sebeplerinden biri olacaktı...



TİCİ

TÜRKİYE İDMAN CEMİYETLERİ İTTİFAKI

Türk sporundaki gelişmelerin tam gaz devam etmesindeki en büyük sebeplerinden birisi de dönemin önde gelen spor kuruluşlarından olan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'nın temellerinin Cumhuriyet'in kuruluşundan çok önceye dayanmasıdır.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, 1908 yılında Selim Sırrı Tarcan önderliğinde Osmanlı Milli Olimpiyat komitesi adıyla kurulur. 1912 yılında Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından kabul edilen Cemiyet, 1924 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi adını alarak kamu yararı bir kuruluş olarak kabul edilir ve Türk sporuna yararlar, başarılı olimpiyat sporcuları yetiştirmek adına Türkiye Cumhuriyeti'ne resmen bağlı olarak çalışmalarına başlar.

Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı ise, İstanbul içinde faaliyette bulunan spor kulüpleri tarafından futbol ile ilgili çalışmalarını yürütmek üzere kurulmuştur. İlk kez 26 Haziran 1920 tarihinde toplanan kulüp yöneticileri; önce geçici bir kurul oluşturmuş, ardından İsviçre Federasyonu ve Spor Birliği Yönetmeliği'ni örnek alarak çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Geçici kurulun çalışmaları tamamlandıktan sonra hükümete başvuruda bulunuldu ve 22 Mayıs 1922 tarihinde Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı, Ali Sami Yen başkanlığında resmen kuruldu.



Türkiye İdman Cemiyetler İttifakı'nın kuruluş gerekçesi şu cümlelerle açıklanmaktadır:

"Türk ırkı bugün kemiyet ve keyfiyetçe korkunç bir uçuruma sürüklenmektedir. Bu ırk düşüşünün sebeplerinden bir kısmı siyasi bir kısmı içtimaidir. Siyasi sebep, Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarına yayılmış ülkenin muhafazasını Türk, epey zamandır, yalnız kendi kollarına yükletmiş, Batının aralıksız hücumlarına yalnız başına mukavemet etmiş ve bu mücadelesi uğrunda tabiatıyla mecalsiz kalmıştır. İçtimai sebebe gelince: cehalet, yaşama tarzı bilmemek, sıtma, verem, frengi, tütün, içki hayatımızı kemiren unsurların başlıcalarıdır... İşte irkimiza, varlığımıza kasteden bu marazın, bu hallerin dehşeti karşısında yürekleri titreyen gençler bu millete taze hayat ve kuvvet vermek için birleşmelidirler."

Bu iki komitenin başında Ali Sami Yen ve Selim Sırrı Tarcan gibi Cumhuriyet tarihinin en büyük spor adamları vardı ve günümüz Türk sporunun şu an olduğu seviyeye çıkabilmesini sağlama konusunda pastanın en büyük dilimleri kesinlikle bu parlak spor adamlarına aitti.

Ali Sami Yen ve Selim Sırrı Tarcan, bir araya gelip 1924 Paris Olimpiyatları'na sporcu yetiştirmeye karar verdiklerinde yeni doğmuş Türkiye Cumhuriyeti daha ilk aylarını yaşıyordu. Ulu Önderimiz, çok kısa zamanda çok büyük işler yaptığı bir çalışmaya daha imza atmış, daha birkaç ay önce kurulan çiçeği burnunda Türkiye Cumhuriyeti, 1924 Paris Olimpiyatları'na atletizm, bisiklet, futbol, eskrim, güreş ve halter branşlarında katılarak Dünya arenasında kendini gösterme şansı yakalamıştır.





Bizzat Gazi Paşa'nın emriyle kurulmuş bir spor kulübü de var: Muhafızgücü Muhafız Alayı, 18 Temmuz 1920 tarihinde kurulmuştu. Ankara'da kurulmuş en eski spor kulübüdür. Başkanı Mülazım İsmail Hakkı Bey tarafından kulübün adı Muhafız Alayı olarak belirlenmişti fakat üç sene sonra Muhafızgücü SK ismini almasına karar verilmişti. Muhafızgücü, futbol, atletizm, binicilik, bisiklet, voleybol, basketbol branşlarında faaliyet göstermiş ve Atasını, ülkesini gururlandırmıştı. Kulübün bünyesinde asker sporcular da yetiştirilmişti. Futbol takımı, altı kez Ankara Futbol Ligi'nde şampiyon olmuştu. 1924'ye Türkiye Futbol Şampiyonasında da Altınordu'yu 5-1 mağlup ederek Türkiye şampiyonu olmuştur.

Basketbol takımı, 1973-1974 şampiyonu, voleybol takımı ise 1974-1975 sezonunda şampiyonluğa ulaşmıştı. 1981 yılında ise kulüp kapandı.

Ulu önderimiz, her alanda olduğu gibi spor alanındaki önderliği de ömrünün sonuna kadar sürdürmüştür. Gerek sıhhatinde gerekse ayakta güçlükte dururken; temellerini attığı, "hasta bir adam" olarak nitelendirilen dört bir yanı zapt edilmiş bir devletin; modern, genç ve laik Türkiye Cumhuriyeti haline gelmesinin baş mimarı olarak çalışmalarını sürdürmeye devam etti. Nitekim 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanunu 29 Haziran 1938'de yürürlüğe girmiş, TBMM'nin 1 Kasım 1938 tarihindeki açılışında Başbakan Celal Bayar aracılığıyla Atatürk, Beden Terbiyesi Kanunu'nun kabulünden memnun olduğunu ifade eden konuşmasında sporla ilgili son sözlerini meclise iletmiştir.



20 Haziran 1938 tarihinde TBMM, Atatürk'ün milli mücadeleyi başlattığı tarih olan 19 Mayıs'ı, 3466 sayılı kanun ile her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlamak üzere "Gençlik ve Spor Bayramı" ilan etmiştir.

Spor, hem eğitimin hem de sağlığın önemli bir parçasıydı ve Atatürk bunu çok iyi biliyordu. Kendisi de çocukluk yıllarından beri güreşe, yüzmeye ve ata binmeye büyük ilgi duymuştu. Cumhuriyeti inşa ettikten sonra da bu ilgisinden vazgeçmemiş, hem kendisi sporla uğraşmış, fırsat buldukça o dönemin spor kulüplerini ziyaret etmeyi kendisine görev bilmişti. Üç büyük İstanbul kulübünün ziyaretleri bu bağlamda çok meşhurdur.

Bu ziyaretlerden belki de en sık gördüğümüz; hatta Gazi Mustafa Kemal'in ziyaret ettiği günü, kulübün kuruluş tarihi olarak belirleyen Fenerbahçe'dir.

3 Mayıs 1918'de Fenerbahçe Spor Kulübü'nü ziyaret ettiğinde, anı defterine şu cümleleri kaydetmeyi de unutmamıştı:

"Fenerbahçe Kulübünün her tarafta beğenilip değer verilen, ortaya çıkmış eser ve çalışmalarını duymuş ve bu kulübü ziyaret edip bu işte emeği, yardımı olanları tebrik etmeği görev edinmişim.

Bu görev ancak bugün yerine getirilebilmiştir.

Takdir ettiğimi ve kutladığımı buraya kaydetmekle övünüyorum."

3.5.1918 / Ordu Komutanı Mustafa Kemal.



Galatasaray ile ilişkisi, Galatasaray Lisesi'ni 2 Aralık 1930, 1 Temmuz 1933 tarihlerinde gerçekleştirdiği ziyaretle* tescillenmişti. Galatasaray Lisesi'ne bulunduğu ziyaretlerde okulun vaziyeti hakkında bilgi almış; imla, lisan ve resim derslerine katılım göstermişti. Kütüphanenin hatıra defterini de imzalamayı unutmamıştı.

Atatürk'ün Beşiktaş Jimnastik Kulübüne ziyareti gayriresmi şekildedir. Atamızın evinin arkasında Beşiktaş'ın antrenman sahası vardı ve denk geldikçe uzaktan da olsa bu antrenmanları izlerdi. 1916 yıllarının ilk günlerinde evinin arka kapısından Beşiktaş'ın antrenman yaptığı sahaya inmiş, Ahmet Fetgeri ve Fuat Balkan Beyleri yanına çağırıp kendilerini şu sözlerle gururlandırmıştı:

"Efendiler,
Sizlerin ve sporcularınızın ciddi çalışmalarını, çeviklik ve maharetini uzun zamandan beri büyük bir zevkle ayrıca dikkatle izliyorum. spordan yoksun bir gençlik, nasıl ki vatan müdafaası sırasında etkili olamıyorsa, insan denen varlığın kafa yapısı da ne derece tekamül ederse etsin, bedeni inkişafı noksan ve yetersiz olursa o vücut o kafayı ileriye götüremez, taşıyamaz. bugün bünyenizde toplayıp ilmi metodlarla yetiştirmeye çalıştığınız bu gençler, tam anlamda beden ve fikren geliştikleri zaman vatan müdaffasında, ilmi sahalarda olduğu gibi, spor alanlarında da Avrupalı hasımlarına Türk'ün ölmez gücünü ispat edeceklerdir.
Sizi canı gönülden kutlar, başarılarınızı her zaman duymak isterim."



Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak ilk ziyaret ettiği spor kulübü, Karşıyaka Spor Kulübüydü. Birden fazla kez Karşıyaka Spor Kulübünü ziyaret etmişti, ilk ziyaretin tarihi ise 13 Ekim 1925'ti. İzmir'e hatta Ege Bölgesi'ne her gelişinde fırsatı buldukça Karşıyaka halkını ve Spor Kulübü'nü ziyarette bulunmuş, kendini her zaman buraya ait hissetmişti. Bunun yanı sıra Kaf-Sin-Kaf'lıların armasını ay-yıldız ile onurlandırmayı da unutmamıştı. İlk ziyaretinde Karşıyaka Spor Kulübü'nün defterine bu dizeleri kaydetmişti:

"Karşıyaka Spor Kulübü'nde karşı karşıya bulunduğum gençlik iftihara şayandır. Bu gençlik muvacehesinde istikbalin kuvvetli saadeti ne bariz görünmektedir."
13.10. 1925 / Gazi M. Kemal

Soy isimlerini bizzat Atatürk'ten alan sporcularımız da var, onlara değinmezsek yazımız eksik kalır. Milli takımın ilk golcüsü, Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinin en golcü isimlerinden, Fenerbahçe'ye ve milli takıma ettiği hizmetlerle adından sıkça söz ettiren, futbolu bıraktıktan sonra tenisle de uğraşan Zeki Rıza Sporel bu konuda en güzel örneklerden birisidir. Soy adını, soyadı kanunu çıktıktan sonra bizzat Atatürk tarafından almıştır. Sporel, 1955-1957 yılları arasında Türkiye Su Federasyonları Başkanlığı ve Fenerbahçe SK Başkanlığı görevini yürütmüştü. Celal Bayar ile Moda Deniz Kulübü'nü kurmuştur.



Nedim Kaleci de bunlardan birisidir. Soyadını aldığı gibi, Nedim bey kaleciydi. Futbola, İstanbul'un Altınordu İdman Yurdu takımında başlamış ve 1923'te Romanya karşısında Türk milli takımımızın ilk maçında file bekçiliği yapmıştı. 1924 Paris Olimpiyatlarında da kalemizi korumuştur. 1926'da Fenerbahçe'ye transfer oldu, 1939 ve 1967-1969 dönemlerinde Fenerbahçe'de yöneticilik, Türkiye Futbol Federasyonunda asbaşkanlık görevlerini üstlendi. Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu güreşçimiz Celal (Doğan) Atik de soy ismini bizzat Mustafa Kemal Paşa'dan almıştır. Mustafa Kemal Paşa, 1938 yılında düzenlenen Türkiye Şampiyonasında Celal Doğan'ı görmüş ve atik hareketleri dikkatini çekmiştir. Atatürk'ün "Sen çok atik bir pehlivansın, soyadın da Atik olsun" önerisi sonucu, Celal Bey'in "Doğan" soy ismi, Atik olarak değiştirilmiştir.

Celal Atik; 1946, 1948, 1949, 1951'de düzenlenen olimpiyatlarda birinci olarak soyadını ve milletimizi gururlandırmıştır.

Türk milletinin ulusal egemenliğini kazanabilmesi, çağdaş ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulabilmesi için Ulu Önder Atatürk'ün sarf ettiği çabaya karşı mutlak bir borcumuz var. Bizim görevimiz ise; bize emanet edilen Al Bayrağımızı en tepede dalgalandırmak, karanlıktan aydınlığa çıkmasını bilen Türk Milleti olarak bizlere armağan edilen güzel vatanımızın ebedi varlığını korumak üzere gelecek nesillere aktarmaktır.



Türk milletinin ulusal egemenliğini kazanabilmesi, çağdaş ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulabilmesi için Ulu Önder Atatürk'ün sarf ettiği çabaya karşı mutlak bir borcumuz var. Bizim görevimiz ise; bize emanet edilen Al Bayrağımızı en tepede dalgalandırmak, karanlıktan aydınlığa çıkmasını bilen Türk Milleti olarak bizlere armağan edilen güzel vatanımızın ebedi varlığını korumak üzere gelecek nesillere aktarmaktır.

Cumhuriyetimizin 100. yılında ay yıldızlı şanlı Türk bayrağımızı, cumhuriyete yaraşır bir şekilde dalgalandırmaya devam ediyoruz. Her gecenin bir sabahı olduğunun bilincinde olmak ve Atamızın emanetine sahip çıkmak boynumuzun borcudur.

Ay yıldızlı forma altında elde edilen başarıların onu ne kadar gururlandırdığını biliyoruz ve kendisine sonsuz saygı ve minnet duyuyoruz. İlelebet payidar kalacak olan Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlar, ülkemizin neferleri olarak şanlı bayrağımızı en yükseklerde dalgalandıracağımıza dair Ulu Önderimize söz verimiz.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun...

